

Sommarresa i trädgårdens tecken

I år åkte Skellefteå trädgårdssällskap på sin traditionsenliga resa till Vindelns. Sommarmötet den 12 augusti var förlagt till denna vackra bygd och vi kunde även fira Vindelns trädgårdssällskaps 80 års jubileum. En mycket bra arrangerad resa där vi togs omhand på ett föredömligt vis.

Med en välfylld buss startade vi på Skellefteå Folkets park kl. 7:00 och anlände till Vindelns Hotell Forsen just efter nio. När vi fått ladda lite ny energi i form av fika styrde vi kosan mot vårt första mål, kommunalhusparken i centrala Vindelns. Här har Vindelns trädgårdssällskap en rabatt i sann Linnéanda som de planterat och sköter om.

Vi fortsatte vår trädgårdssafari med ytterligare 3 st sevärda trädgårdar. Anna Åbjörnsson har bara 3 år tillsammans med sin trädgård. Trots det så var det en väl uppvuxen och mångsidig trädgård. I nästa område låg både Sirpa Erikssons nätta lilla villaträdgård med en fin upphöjd damm som centrum, samt Monika Lehto och Anders Sundbergs välfyllda trädgård, som imponerade väldigt. Dessutom var Monika duktig på att gjuta i betong, medan sonen var en hejare med svetsen. Både vacker och sinnlig trädgård med sina många rum, alla i olika variationer.

Åter till Hotell Forsen för en härlig lunch. På området där Renforsen har en central roll finns en kvarn, ett café och gångvägar runt i det skyddade området. Där kunde vi njuta av lummig grönska i skogen och de vackra vyerna. Dessutom bjöds det på Hantverksmässa i kvarnen där vi kunde köpa både textila och smakrika hantverk.

Då lunchen var över var det stod det ytterligare 3 trädgårdar på schemat. Linda Oscarssons fina lilla trädgård, där uppfriskande melonskivor serverades. Därefter besökte vi "Sinnenas trädgård" vid Vindelns folkhögskola som trädgårdssällskapet har anlagt. Föreningen har också starka band med folkhögskolan då det var där de bildades för 80 år sedan. Sist men sannerligen inte minst kom vi till hedersmedlemmen Gunvor Holmströms enorma gård. En 3500 kvm stor frodig och artrik trädgård där det inte fattades något. Där bjöds det på kaffe och hembakta bullar innan hemfärd.

Tack för en härlig och välplanerad dag i trädgårdens tecken.

Text och bild Elisabeth Wiklund